

neumuller.org



Släktföreningen
önskar en riktigt

God Jul och
Gott Nytt År

2021 - då vi återkommer med program!

Stockholmskildraren Per Anders Fogelström har skrivit om Friedrich Rudolph Neumüller (höger) i boken Söder Om Tullen, men vår anfader finns också med i Fogelströms antologi Okänt Stockholm i ett utdrag från "livstidsfängen" Per Vilhelm Lundgrens självbiografi:



Den 22 augusti 1859 frigavs jag från Långholmen och föresatte mig nu på egna krafter att aldrig mer beträda brottets bana.

I fyra dagar gick jag och sökte arbete. På flera ställen fick jag löfte därom, men de ville se betygen och när jag visade dem hette det: En långholmare straffad för andra resan stöld - nej sådana vill jag inte ha i mitt arbete. Ni får gå.

Flera gånger under dessa dagar fällde jag bittra tårar över min usla tillvaro, hade en polis frågat mig om jag ville återgå till fängelset så hade jag utan tvekan varit honom tacksam, ty i fängelset behöver man inte bli smutskastad för vad man redan lidit för.

Så fick jag höra att grundläggning skedde till en större iskällare på brygggar Neumüllers gård. Då gick jag dit och frågade arbetsförmannen om de behövdes någon mer arbetare. Svaret blev nej. Men, sade han, det är bäst att fråga patron för han ska skaffa bort jorden som vi har grävt upp.

Jag gick in på kontoret. Patron var icke där. I porten mötte jag en herre som jag frågade om han var patron Neumüller. Ja, blev svaret och jag hörde genast att denne herre var tysk till börd. Jag upprepade vad grundläggarna hade sagt om att han skulle köra bort jorden. Jag bryr mig inte om jorden, blev svaret. Så frågade jag om patron hade något annat arbete åt mig. Nej, det hade han inte.

Jag var halvrusig och ännu mer förtvivlad - jag hade endast några ören kvar i fickan - och därför vände jag honom ryggen och frågade högljutt: Står det skrivet på min rygg att jag varit på Långholmen?

Vad, har man varit på Långholmen? -Ja. Vad har han varit där för?

För andra resan stöld blev mitt svar. Och nu inträffade det otroliga att herr patron Neumüller sade: Man ska få arbete hos mig. Jag frågade om jag skulle köra jord.

Nej man får arbeta i bryggeriet och göra vad där förekommer.

Ordet *ni* var smådeord på den tiden.

Jag frågade när jag fick begynna arbetet. Svaret blev: När man vill.

Morgonen därpå klockan sex var jag i bryggeriet men för mig fanns ej något att göra, alla platser var upptagna. Bryggmästaren sade att det måste vara ett misstag då där fanns mer folk än vad som behövdes. Men

han bad mig vänta tills inspektorn kom så fick vi höra vad han sade. Ett par timmar senare kom inspektorn, även han var tysk. Inte heller han visste av någon ny arbetare men han lät mig gå och hugga ved till dess patron Neumüller fram på dagen kom.

Gå till bryggmästaren, blev hans order, han ska ger er arbete. Man får, tillade han, fritt dricka i bryggeriet och lika stor avlöning som de andra daglönarna. Det var 1.50 kronor om dagen, en vanlig dagpenning vid denna tid.

Det var verkligen hög tid för mig att få arbete ty jag ägde ej ett öre. Då mina arbetskamrater gick för att frukostera tillbragte jag rasten med att gå fram och åter på gatan. Mitt göra var för den dagen att bära korn upp till mälteriet två trappor upp. Fram mot kvällen kände jag mig så utmatad att jag bokstavligen på alla fyra gick trapporna upp för med kornsäcken på ryggen. Klockan sju på aftonen var arbetet slut.

Jag vädjar till alla spannmålsbärare om icke deras ryggar första dagen de "bar



Neumüllerska släktföreningen

grundades 1978 för att stärka sammanhållningen bland ättlingarna till bryggaren Friedrich Rudolph Neumüller (1824-1892) och hans fru Emilie Reuszner (1826-1906) inom släktgrenarna Egnell, Piehl, Åkerlund, Riben och Neumüller.

Släkten är känd sedan 1550-talet i Ober-Österreich och utmärkte sig som anförare på den protestantiska sidan under en utlöpare till 30-åriga kriget.

Friedrich Rudolph Neumüller kom till Sverige som 21-åring och köpte så småningom ett litet bryggeri på Södermalm i Stockholm som han under namnet Neumüllers Bryggeri utvecklade till ett av de storbryggerier som till slut förenades under namnet Pripps. Neumüller drog sig sedan tillbaka till säteriet Skarpnäck och ägnade sig åt jordbruk på ägor som bland annat omfattade Nacka gård, Bagarmossen, Pungpinan, Klisätra liksom Ekudden, Listudden och Hästhagen som han avstyckade till sina barn när de bildade familj.

Information om släktföreningen finns på neumuller.org samt "Neumüllersläktingar" på Facebook." Kontakt: info@neumuller.org



säck" blev skinnlösa eller flådda, som det heter. Men en arbetare får ej fästa sig vid en sådan småsak, ännu mindre en frigiven långholmare. Att jag blev matt kom sig därav att jag ej förtärt någon mat för dagen.

Prat fyller ingen mage, så var det också med svagdrickat, det stillade inte min hunger. Vid hemkomsten lånade jag femtio öre av min värdinna, fru Lundberg. Nu köpte jag ett tioöres bröd, det blev min aftonmåltid på min första arbetsdag - det var en torsdag. Fredagen och lördagen köpte jag mig tvenne tioöresbröd varje dag och i förening med dricka gick det bra. Ett lätt arbete hade jag också nu, det var att hartsa liggare.

På ett bryggeri är arbetet mycket olika, den ena dagen kan man få arbeta styvt, andra dagen lindrigt, det är som det faller sig.

Efter två månader gick jag emellertid från mitt arbete utan att ens tacka min ädle välgörare. Orsaken var att mina forna fängelsekamrater passade på mig utanför porten och fordrade av mig antingen penningar eller brännvin. Detta hade jag kunnat ge dem efter mitt godtycke, men jag visste att de när helst jag ådroge mig deras förargelse skulle omtala för mina kamrater inom bryggeriet var jag varit. Och då hade dessa om de inte rentav slagit mig säkerligen jagat ut mig som en hund. Ty ingen vill arbeta tillsammans med en f. d. långholmare. Den råaste och okunnigaste människan dömer alltid den hårdaste domen över den fallne.

Glöm inte

- ① att betala in medlemsavgiften till släktföreningens pluskonto 638 84 62-1 (50 kr för ungdomar 12-18 år, 75 kr för vuxna, eller 200 kr per familj och ange samtliga namn)
- ② att uppdatera dina närmastes namn, email och adresser på info@neumuller.org!